

Eerste lezing uit het boek Hosea (Hos. 6:3-6)

Wij zullen Hem kennen,
ernaar jagen om de HEER te kennen.
Even zeker als de dageraad zal Hij komen,
Hij komt naar ons als milde regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.
'Wat moet Ik met je beginnen, Efraïm?
Wat moet Ik met je beginnen, Juda?
Want jullie liefde is als een ochtendnevel,
als dauw die 's morgens vroeg verdwijnt.
Daarom heb Ik jullie gedood met de woorden die Ik sprak,
jullie neergehouden door mijn profeten;
zo brak het volle licht van mijn recht door.
Want liefde wil Ik, geen offers;
met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.'

- Woord van de Heer – Wij danken God

Antwoordpsalm (Ps. 50)

Wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.

De God der goden, de HEER,
gaat spreken en roept de aarde bijeen
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.
Ik klaag je niet aan om je offers,
nooit dooft voor Mij het offervuur.

Wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.

Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen,
van Mij is de wereld en wat daar leeft.
Eet Ik soms het vlees van stieren
of drink Ik het bloed van bokken?

Wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.

Breng God een dankoffer,
geef de Allerhoogste wat je Hem belooft.
Roep Mij te hulp in tijden van nood,
Ik zal je redden, en je zult Mij eren.

Wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.

Tussenzang

Tweede lezing uit de brief aan de Romeinen

(Rom. 4:18-25)

Broeders en zusters, zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd:

‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’

Hij was al ongeveer honderd jaar oud, maar zijn geloof verzwakte niet als hij dacht aan zijn uitgeleefde lichaam en aan Sara’s dode schoot.

Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God.

Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd, en dat geloof werd hem als rechtvaardigheid toegerekend.

De woorden ‘dat werd hem toegerekend’ zijn niet alleen voor hem opgeschreven, maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we ons vertrouwen stellen in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

- Woord van de Heer – Wij danken God

Evangelie volgens Matteüs (Mat. 9:9-13)

Toen Jezus van daar verderging,
zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette,
en Hij zei tegen hem: 'Volg Mij.'
Hij stond op en volgde Hem.
Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd,
kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars,
die samen met Hem
en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen.
De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen:
'Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?'
Hij hoorde dit en gaf als antwoord:
'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen:
"Barmhartigheid wil Ik, geen offers."
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars.'