

Onze blauwe planeet bestaat uit twee derde zeeën en oceanen,  
een derde landoppervlak dus,  
waarvan meer dan de helft onbewoonbaar is  
door de extreme koude of hitte of het landschap zelf.  
Woestijnen nemen een derde van dat landoppervlak in beslag...

Het is moeilijk om te leven in de woestijn,  
dat heeft het bijbelse volk van Israël aan den lijve ondervonden  
na hun vlucht uit Egypte op zoek naar het beloofde land.  
Dat beloofde, vol melk en honing, goede land,  
deed hen verder gaan, ondanks of dankzij honger en dorst.  
De belofte die hen werd gegeven dreef hen voort,  
tot ze het water van de Jordaan konden oversteken  
en hun frisgewassen voeten konden zetten in het groene gras.  
Ook de profeten, ook Jezus, kenden de woestijn  
en zochten die op om in de eenzaamheid Gods stem  
beter te kunnen horen en zichzelf te sterken  
tegen de stemmen van de verleider, de uiteendrijver, de duivel.

Jezus wordt naar de woestijn gedreven  
na zijn doopsel in de Jordaan en Hij vult er zijn hart en geest  
met de liefde van God, zijn ogen stralen van dat visioen van liefde,  
van de droom die in Hem leeft. Hij weet wat hem te doen staat,  
wat er gezegd en tegengesproken moet worden,  
wanneer er best gezwegen wordt  
en dat een stil gebaar meer zegt dan duizend woorden.  
De woestijnen van leegte en afstand tussen mensen  
vult Jezus met liefde en geduld, hoop en goedheid.

Waar mensen, op welke manier ook, vastraken in het zand,  
reikt Jezus zijn hand en helpt hen om terug op te staan.

Waar mensen dorsten, snakken naar levend water,  
hun keel dor van het schreeuwen om zoveel onrecht,  
is Jezus voor hen de bron van alle leven,  
want onuitputtelijk is de bron van Gods liefde.

Woestijn en beloofde land,  
het blijven ook voor ons grote uitdagingen.

Dat wij de moed blijven vinden als paasmensen  
om weg te trekken uit alles wat ons en anderen tot slaaf maakt,  
om tegen alle dictators en tirannen in,  
te blijven kiezen voor wie er het slachtoffer van zijn.  
Er zijn helaas genoeg terreurgroepen in onze wereld,  
mensen die angst en paniek zaaien en oproepen tot haat en oorlog.  
Laten wij geen zulke mensen zijn!

Laten wij in de kracht van de Verrezenen  
oproepen tot liefde boven haat,  
kiezen voor het leven tegen alle vormen van dood in.  
Dat wij met ons verrijzenisgeloof woestijnen teruggedrijven  
door oases van hoop aan te leggen, dat wij de woestijn doen bloeien  
door ongekende waterbronnen aan te boren.

Wij kunnen dat, wij zijn daartoe gemaakt door onze Schepper.  
Laten we medescheppers zijn en niet meedoen met vernieling.  
Laten we zoals Jezus het visioen niet uit het oog verliezen,  
aan de horizon ligt het Beloofde Land, het wacht op ons  
en het nodigt ons hier en nu uit  
om doorheen de woestijn wegen te vinden daarnaartoe,  
niet alleen, maar samen komen we er wel!

Zalig paasfeest!